

Op de purperen hei

Tekst: E. De Ridder
Muziek: A. Preud'homme

1. In de stil- le Kem- pen op de pur- 'pren hei
staat een een-zaam huis- je met een berk er- bij
en een zo- mer a- vond in ge- droom al- leen
Kwam ik on- ge- we- ten langs dit huis- je heen. Hoe
schoon nog de we- reld, de zo- mer - se hei Dat
is hier op aar- de de he- mel voor mij. Hoe
schoon nog de we- reld de zo- mer se hei. Dat
is hier op aar- de de he- mel voor mij!

2. In het eenzaam huisje, zat een meisje ach!
Lijk ik nergens anders, ooit een meisje zag!
Door het venster keek ze, mij verlegen aan,
Schoof 't gordijntje toe en is maar opgestaan.

3. Maar wat heeft de liefde, ook hier niet verricht!
Want nu schuift 't gordijntje, nooit meer voor me dicht!
Door het open venster, dat men vroeger sloot,
Lach ik op ons kindje op zijn moeders schoot.